



Nieuwsbericht College van Diakenen

Maart 2020

Voor Elkaar in Arnhem

Juist nu in deze onwerkelijk tijd rondom het Corona virus hebben Arnhemse organisaties voor sociaal werk en de gemeente Arnhem samen een stedelijk telefoonnummer en een hulpwebsite voorelkaarinarnhem.nl opgericht. Hier kunt u terecht als u iets wilt betekenen voor kwetsbare Arnhemmers en als u een hulpvraag hebt.

Het telefoonnummer 026 3127702 is bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 10.00 tot 16.00 uur. En de website vindt u: [www: voorelkaarinarnhem.nl](http://www.voorelkaarinarnhem.nl)

Beleidsplan 2020-2025

Het College van Diakenen heeft het beleidsplan 2020 -2025 vastgesteld. Centraal staat voor de diaconie: het met passie opkomen voor kwetsbare mensen. Hierbij is de rode draad:

- ondersteuning van Arnhemmers die even een steuntje kunnen gebruiken;
- financieel ondersteunen van Arnhemse projecten met een diaconaal karakter;
- ondersteunen van projecten wereldwijd;
- meedoen met noodhulpacties.

Collegevergadering

In januari vergaderde het College van Diakenen. De coördinator van de Blauwe Tomaat was onze gast.

De SRV wagen van de Blauwe Tomaat verkoopt groente, fruit en brood die anders wordt doorgedraaid. De wagen staat op een aantal dagen in verschillende wijken. Met name in wijken waar weinig gebeurt en weinig faciliteiten zijn. Naast het tegengaan van voedselverspilling staat de ontmoeting centraal. Er is een gezellig terrasje met koffie en thee. Ook biedt de Blauwe Tomaat een werk- en leerplek voor statushouders, mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en vrijwilligers Personen waarvoor bij het College dan Diakenen leefgeld wordt aangevraagd door hulpverlenende instanties mogen sinds kort voor € 12,50 uitzoeken bij de Blauwe Tomaat.

Update i.v.m. Coronavirus: vanaf 23 maart verstrekt de Blauwe Tomaat gratis appels en peren aan mensen met een krappe beurs. Zie voor tijden en plaatsen facebook Blauwe Tomaat.





Geldwerving diaconie

Diaconie is vanuit de kerk gericht op de samenleving. We helpen mensen die het op één of andere manier even niet redden. En juist nu ook in deze onzekere tijd van het Coronavirus. Dit gebeurt in Arnhem, maar ook wereldwijd. Zo houden we noodhulpacties als ergens in de wereld zich een ramp voordoet. Maar ook hier in Arnhem helpen we Arnhemmers die nergens terecht kunnen. Over een tijdje ontvangen de gemeenteleden van de PGA een flyer met de uitnodiging een financiële bijdrage te leveren. U doet toch ook mee?

Voor de volledigheid nu alvast het rekeningnummer: NL21RABO 0373 7369 91.



Vooraankondiging Kleding ruilbeurs

Hangt dat ene leuke rokje dat net niet goed genoeg past nog steeds in de kast of die trui die je eigenlijk je warm vindt. Kom het dan ruilen met een van de anderen voor iets anders leuks dat beter bij je past.

We zullen met veel verschillende dames en maten zijn, dus neem vooral alles mee waar je graag vanaf wilt. Denk ook aan schoenen, tassen, sieraden, enz. Twijfel niet als je maar

weinig kwijt wilt, want er zullen genoeg dingen zijn en het is juist de bedoeling dat de ingebrachte dingen een nieuw huis zullen krijgen. Vanwege de onzekerheid rondom het coronavirus plannen we deze activiteit op een nader te bepalen tijdstip. Heb je belangstelling mail info@@diaconiearnhem.nl dan geven we later de tijd en de plaats door.



Nieuw moderamen lid

Het moderamen (dagelijks bestuur) van het College van Diakenen is uitgebreid met Marieke Fernhout, predikant van de Parkstraatgemeente. Een welkome uitbreiding.

Kledingbank

Bij het diaconaal bureau zamelen we kleding in voor de Kledingbank. Dit is nu vanwege de risico's van het coronavirus stopgezet. De Kledingbank is namelijk gesloten de komende tijd.

Diaconaal Bureau

Het diaconaal bureau is voorlopig gesloten. Per mail zijn wij wel bereikbaar: info@diaconiearnhem.nl



Vasten doen we samen

Op 26 februari was het Aswoensdag, toen begon de veertigdagentijd. De vastentijd is een periode om grenzen te verleggen, te ontdekken dat je met minder toe kunt en eenvoudig kunt delen met anderen. Een tijd van bezinning en bezieling. Belangstellenden krijgen dagelijks een mail met een gedachte, tekst van de Duitse theoloog Bonhoeffer of een interview ter overweging

De belangstelling voor deze mails is groot. We krijgen enorm positieve reacties op deze teksten.

Hieronder een tekst van Bonhoeffer.

In de gevangenis schreef Bonhoeffer deze tekst.

Wie ben ik?'

Wie ben ik?
Ze zeggen me vaak:
je treedt uit je cel
rustig blij en zeker
als een burchtheer uit zijn slot.

Wie ben ik?
Ze zeggen me vaak:
je spreekt met de bewakers
vrij rechtuit en vriendelijk
als was je hun heer

Wie ben ik?
Ze zeggen me ook:
je draagt je zwarte dagen
evenwichtig en waardig
als iemand die gewend is te overwinnen.

Ben ik werkelijk wat anderen van mij zeggen?
Of ben ik alleen wat ik weet van mijzelf:
onrustig vol heimwee
ziek als een gekooide vogel
snakkend naar lucht als werd ik gewurgd
hongerend naar kleuren naar bloemen en
vogels

dorstend naar een woord naar een mens
dichtbij
trillend van woede om willekeur om de
geringste krenking
opgejaagd wachtend op iets groots
machteloos bang om vrienden in den vreemde
moe en te leeg om te bidden te danken te
werken
murw en bereid om van alles afscheid te
nemen?

Wie ben ik? De een of de ander?
Ben ik nu de een en morgen de ander?
Ben ik beiden tegelijk?
Huichel ik voor de mensen
en ben ik in mijzelf een verachtelijk huilende
zwakkeling?
Lijkt wat nog in mij is op een verslagen leger
wanordelijk vluchtend na de verloren slag?

Wie ben ik? Ik ben een speelbal van mijn
eenzaam vragen.
Wie ik ook ben Gij kent mij
ik ben van U mijn God.

juni 1944



Jeltje Hoogenkamp

Contact

Rosendaalseweg 507,
6824 KL Arnhem,
026 - 351 2201
www.diaconiearnhem.nl
info@diaconiearnhem.nl